

DROPBOX

Een greep uit de leukste tweets, foto's, acties en meer

hollandse nieuwe

Lenn Verheijden
Weert * Geboren op 29 november * 16 dagen eerder dan uitgerekend * 3440 gram



Lucas Hoek
Heemskerk * Geboren op 30 december * 6 dagen later dan uitgerekend * 4185 gram



Livv Treurniet
Schiedam * Geboren op 2 december * 14 dagen eerder dan uitgerekend * 2985 gram



Noortje Vogels
Bergen NH * Geboren op 3 november * 14 dagen eerder dan uitgerekend * 3520 gram



Lovael Olav Jense
Amsterdam * Geboren op 26 december * 15 dagen eerder dan uitgerekend * 3420 gram



Joep Kanninga
Groningen * Geboren op 12 januari * 2 weken eerder dan uitgerekend * 3985 gram



Rafael Hamstra
Zuidlaren * Geboren op 7 januari * 5 dagen later dan uitgerekend * 3388 gram



Rosalie van Spall
Tilburg * Geboren op 10 december * 2 dagen eerder dan uitgerekend * 3375 gram



FACEBOOK



Plek bezet!

Op Facebook pellden we: wat vind Jij van een ruime parkeerplaats voor zwangere vrouwen?

TOPIDEE

81%
BEETJE OVERDREVEN
19%



UIT DE INBOX

Trots krijgt een nieuwe betekenis na een bevalling. Trots op een vrouw die bevalt van een 17 weken jong kind. Een vrouw die dochter is, partner en nu ook moeder. Moeder van een kind dat op deze wereld kort de hare mocht zijn.

Deze vrouw, redder van mensentevens op de ambulance, kon het leven van haar kind niet langer rekken. Al te lang bleef haar zoon in de veiligheid van haar buik. Nu is hij eruit.

De eerste blik van deze vrouw naar haar zoon is betoverend. Wat ben ik trots dat zij onze zoon ter wereld heeft gebracht. Wat ben ik trots op hoe ze de pijn heeft doorstaan. Wetende dat de pijn ons geen nieuw leven oplevert dat we mee naar huis zullen nemen. Troost hebben we gevonden in elkaars armen. Troost hebben we gevonden in hartverwarmende berichten, telefoon-

tjes, kaarten en bloemen. Troost verzacht de pijn, wegnemen doet het niet.

Nu is er nog een ding wat ik aan jou wil meegeven, zoon. We kunnen elkaar nooit spreken en ik zal je niet in de ogen kijken. Ik zal nooit met je voetballen en je niet helpen met je huiswerk. Ik zal je geen adviezen geven als je hopeloos verliefd bent of als je onder een relatie uit wil komen. Ik zal nooit je luiers verschonen of je huilend in mijn armen sluiten. Ik zal nooit 's avonds met je moeder vol zorgen of leedvermaak over je praten zonder dat je het weet. Ik zal nooit vol liefde kijken hoe je aan je moeders hand loopt.

Zoon, genoech over wat er niet is. Je hebt een nieuwe betekenis gegeven aan trots en troost. Dank.

Arno Smit